

Er is leven in Brugge

Vrijdag 24 november 2006 werd het gloednieuwe boek "Er is leven in Brugge ..." voorgesteld in de brouwerijtaverne van de Brugse brouwerij De Halve Maan.

Een initieel bericht werd door Filip Geerts (webmaster 't Hamerken) gepost op:
www.belgianbeerboard.be/index.php?option=com_content&task=view&id=64

Maar eerst een smakelijke foto van het Brugse Zot bier!
Van 't vat in de taverne van de Halve Maan.

Dit is de cover van dit excellent historisch naslagwerk. Een foto van een Brugse Zot dat wordt uitgeschonken!

Dit boek is geschreven door Brugs historicus en tevens bestuurslid 't Hamerken Henk Anseeuw.

Gepubliceerd n.a.v. het 150 jarig bestaan Brugse brouwerij De Halve Maan in perfecte combinatie met het éénjarig bestaan Brugse Zot bier.

Dit fantastisch boek bevat de rijke historie van brij. de Halve Maan, zo detailrijk en korrekt mogelijk omschreven. In feite is dit boek een herschreven universiteitsthesis van Henk. Herschreven in leesbare taal, toegankelijk voor iedereen.

Veel zorg is besteed aan de presentatie. Het boek is uitgevoerd in uitstekende kwaliteit. Een harde duurzame kaft, glanzend papier, prachtige kwaliteit.

Mooie foto's, ook een hele resem aan oude zeldzame foto's versieren de inhoud. Een fantastisch stukje naslagwerk.

Tijdens het lezen van dit boek is de verbazing groot wanneer we ontdekken hoe detailrijk alle geschiedkundige aspecten worden beschreven.

141 pagina's - kleine letters -> een veelheid aan informatie!

Dit is werkelijk waden doorheen de tijd.

Noteer dat de eerste brouwactiviteiten in De Halve Maan alreeds werden geregistreerd in 1441 !!

Receptie tijd ! Brugse Zot en Brugse Zot Dubbel, beiden van 't vat.

Historicus Henk Anseeuw met het prachtig boek. Onze felicitaties Henk !!!!

Het boek kan aangekocht worden in De Halve Maan brouwerijtaverne of in de boekhandel voor 30 Euro.

ISBN-10: 90-9021335-X

ISBN-13: 978-90-9021335-4